

## VASTEN 2019: 19 APRIL 2019 – GOEDE VRIJDAG

---

### Bezinning 8

Lezingen: Jes. 52,13 – 53,12; Ps. 31 (30); Heb. 4,14-16;5, 7-9; Joh. 18,1 – 19,42

### Sterven om nieuw leven te vinden

Gelovigen verzamelen vandaag rond het kruis. Zij luisteren naar verhalen uit de Schrift. Die brengen ons een nieuwe boodschap: lijden krijgt betekenis in God. De dood heeft in Hem nooit het laatste woord. Door het lijden van Christus brengt God verzoening voor allen. Dat geven velen de kracht om het lijden te verdragen, ook vandaag, en om te streven naar een wereld waar elke traan gedroogd zal worden en alle pijn verdwenen is.

#### Mensen kunnen anderen erg kwetsen

De herdenkingen van de bijna 75 jaar geleden bevrijding van Auschwitz/Birkenau en van de 25 jaar geleden genocide in Rwanda herinneren ons opnieuw aan de wreedheden die mensen elkaar aandoen. We hoeven niet eens in de geschiedenis te graven om zulke brutaliteiten te vinden, met de voortdurende oorlogen en totalitaire regimes die steeds meer gesofisticeerde technieken ontwikkelen om mensen te martelen en te vernietigen.

Wel nieuw is dat de televisie en de sociale media de beleving van dergelijke verdorvenheden van over de hele wereld in het hart van onze woning brengen, waar soms al grote wreedheid heerst. Wij worden elke dag geconfronteerd met oorlog en geweld, met armoede, honger en onrecht. Onverschilligheid en machteloosheid zijn dan een groot gevaar.

Wij lopen het risico om door gewenning bijna immuun te worden voor de pijn en het onbeschrijfelijk lijden in de wereld. Het betekent ook dat het lijden van Jezus in zijn passie tot nietigheid verbleekt in vergelijking met hedendaagse wreedheden. Maar de kern van het passieverhaal van Jezus is niet de intensiteit van zijn pijn, hoewel die zeer intens was, maar de persoon die dit lijden doorstond en de liefde die hem motiveerde om dat te doen.

#### Calvarie is niet het einde!

Het leven gaat verder. Wij zullen voortleven in onze kinderen. Er is een nieuw begin. Bij de dood komen treurende, sombere en hartverscheurende vragen. Waarom deze dood nu? Wat met de nabestaanden? Vreugdevolle vooruitzichten worden vervangen door verlies en angst vol pijn. Zelfs in de aanwezigheid van vitaal geloof is er vaak een gevoel van eindigheid, van afsluiting van een tijdperk.

Deze sfeer van eindigheid beheerste Calvarie op Goede Vrijdag. Calvarie leek het einde. Is dit het laatste ogenblik van het leven? Is de dood het einde van het leven? De grote hoop op een beloftevol leven was vervlogen. Achteraf bekeken was het eenvoudig te zien dat het zo zou eindigen als Jezus bleef hameren op gerechtigheid, vergeving, liefde en vrede. De wonderdoener van Nazareth was nu niet in staat om van zijn kruis af te komen, hij die Lazarus uit de dood had opgewekt. Hij was nu zelf dood, net zoals degenen die hem waren voorgedaan.

Maar Jezus bezat de kracht om het leven opnieuw op te nemen. Dat zou hij doen met de verrijzenis, maar eerst zou hij de intense pijn van de menselijke conditie doorstaan. Hij moest de eenzaamheid van de dood uit eerste hand kennen, het gevoel van door God verlaten zijn.

### **Dood is waar er geen hoop is**

Goede Vrijdag laat zien dat mensen zonder hoop sterven in vertwijfeling. Een samenleving of een wereld zonder hoop vervalt in vernedering, onverschilligheid, angst en geweld. Alleen de persoon die bereid is om een kaars van goedheid te ontsteken bij elke gelegenheid in plaats van de duisternis en het kwaad te vervloeken. Alleen de persoon die dagelijks een eerste kleine stap zet in het bouwen van een keten van goedheid. Alleen hij die gelooft dat vaak een meerderheid voor hoop genoeg heeft aan één individu met vertrouwen en moed. Alleen de persoon die weet dat men blijvende liefde ervaart, menselijke en goddelijke, als men tijd, energie en zelfs het leven zelf geeft. Alleen zo'n mens kan in de huidige wereld nieuw leven en vreugde scheppen. De Geest stelt ons in staat om de hoop levend te houden in de harten van hen wier leven wij dienen.

Ongeacht hoe vreselijk het lijden of de toekomst lijken, de Vader heeft voor ons een grote droom die hij zal waar maken zoals hij dat voor zijn zoon deed. De boodschap vandaag is om niet bang te zijn: Ik ben de wereld te boven gekomen en jij kan dat ook.

### **Presente! Overdenk het lijden in deze tijd**

Sinds vele jaren organiseren verschillende solidariteits- en geloofsgroepen op Goede Vrijdag een stille bijeenkomst om het lijden van vele mensen te herdenken en om de ellende van vele volkeren heden ten dage in gedachten te houden. Mensen komen in stilte samen om degenen die lijden te gedenken, voor hen die gisteren en vandaag gedood werden in oorlogen of andere vormen van geweld en onrecht.

Deelnemers dragen kruisen met daarop de namen van slachtoffers van geweld. Dit geeft de slachtoffers een naam en een identiteit. Namen van de slachtoffers worden één voor één genoemd en zij wiens kruis het is antwoorden telkens: presente! Dit gaat over mensen! Zij zijn niet dood voor God. De gelovigen stappen van de ene religieuze of symbolische plek naar de andere. Onderweg staan de mensen af en toe stil voor een korte bezinning. Zij reflecteren over het lijden van vandaag. Dit is ook een publieke getuigenis van ons geloof. Alle mensen van goede wil zijn uitgenodigd om aan deze bijeenkomsten deel te nemen. Dit is een hedendaagse Kruisweg.

### **Laat *humanitas* spreken**

Dergelijke actie is een krachtig teken van solidariteit met alle slachtoffers van zinloos geweld. Het is een daad van verzet tegen alle systemen die mensen ervan weerhouden om zichzelf te ontwikkelen in onze eigen samenleving en elders, niet in het minst in de ontwikkelingslanden. Het lijden gedenken is een teder gebaar van liefde voor mensen die pijn lijden, die ziek zijn, die de dood in de ogen kijken. Laat *humanitas* spreken!

Alles in Christus' levenswijze wordt gekenmerkt door zijn gave tot het uiterste: liefde voor de vijand, mededogen voor de naaste, oneindige vergevens, onvoorwaardelijk vertrouwen in God, aanhoudend gebed, aandacht voor de minsten en eerbied voor de vreemdeling.

Op Goede Vrijdag zien we dat de keuze van Jezus voor de armsten, de zwaksten en slachtoffers hem in conflict brengt met de machtigen. Zij voelen zich bedreigd en willen hem aan het kruis. De dood aan het kruis heeft in zichzelf geen zin. Maar de dood heeft niet het laatste woord. Jezus leeft. Het leven is sterker dan de dood. God blijft kiezen voor rechtvaardigheid en liefde boven de dood. Geen Goede Vrijdag zonder Pasen. Geen Pasen zonder Goede Vrijdag.

*Paul Lansu – Senior Policy Advisor Pax Christi International*

*Vertaling: Hugo Swinnen*