

## NAKBA HERDENKING 15 MEI 2025 - VOORSTEL SCENARIO STILTECIRKELS

Op **donderdag 15 mei 2025** coördineert Pax Christi Vlaanderen (dankzij de Werkgroep Israël Palestina) overal in Vlaanderen en Brussel **stiltecirkels** om de **Nakba**<sup>1</sup> van 1948 te herdenken en het blijven voortduren ervan tot de dag van vandaag onder de aandacht te brengen. De Nakba is vandaag meer dan ooit bezig...

We kiezen voor de methode van de stiltecirkel omdat mensen die stil in een cirkel staan de aandacht trekken en omdat we hiermee de niet (voldoende) gehoorde stem van de onderdrukte Palestijnen symboliseren. Hieronder meer hierover.

Om deze actie tot een succes te brengen **werken we samen** met zoveel mogelijk partners.

Doe je mee? Lees dan hier wat het doel is, en hoe we de stiltecirkels vorm willen geven.

### 1. Doelen van de actie:

- Solidariteit tonen met de Palestijnen
- Bewustmaking hier van het onrecht in Palestina
- Daadkrachtig beleid op politiek vlak vragen t.a.v. de onderdrukking door Israël die vandaag uitmondt in een genocide

### 2. Het scenario van de stiltecirkel:

Met je groep kies je een locatie in jouw stad of gemeente (zie hieronder wat je moet doen om dit officieel aan te vragen): liefst een plaats waar veel passage is. In het midden van de cirkel of langs de kant (tussen bomen, aan een hek, ...) hang je het Nakba-spandoek. Als je er nog geen hebt, kan je dat via Pax Christi bestellen.

Het uur in stilte wordt opgedeeld in 4 blokken met **5 spreekmomenten (suggesties voor teksten: zie apart document dat wordt opgestuurd)**:

1. Start van de stiltecirkel: **welkom en inleiding** – wat is de Nakba? Wat gebeurde er?
2. Na kwartier 1: korte tekst bij situatie in **Gaza vandaag**, de climax van de Nakba.
3. Na kwartier 2: korte duiding bij **geweld op Westbank** door kolonisten en IDF (Israëli Defense Forces).
4. Na kwartier 3: woordje over de **straffeloosheid** en het werk van het Internationaal Gerechtshof.
5. Aan het einde: we stellen de veerkracht (soemoed) centraal, uiten onze steun aan het vreedzaam verzet, en doen een oproep tot actie. Mensen kunnen de

---

<sup>1</sup> Toen op 14 mei 1948 Israël zichzelf onafhankelijk verklaarde, volgde een golf van geweld die 750.000 Palestijnen uit hun huizen verdreef. Deze periode wordt de Nakba of Catastrofe genoemd.

bankenactie van Don't Buy Into Occupation tekenen of aansluiten bij lokale actiegroepen en bij nationale betogingen. We bieden ook quote(s) van verschillende groepen zoals Parents' Circle en Combatants for Peace over **perspectief op duurzame vrede**. Mensen kunnen dan bloemen, takken, kaarsjes in het midden van de cirkel leggen, eventueel begeleid door muziek.

### 3. Te doen:

- Bespreek de actie met je groep: locatie, startuur, het slotmoment (muziek, bloemen of andere voorwerpen, enz.)
- Stuur een mail naar [annemarie@paxchristi.be](mailto:annemarie@paxchristi.be) om te laten weten dat je meedoet
- Dien een aanvraag in voor de openbare actie bij jouw lokale politie of gemeente
- Gebruik de visuals van Pax Christi of maak iets in je eigen huisstijl maar met de correcte insteek
- Verspreid informatie via je kanalen, nodig mensen uit
- Spreek lokale overheden aan om mee te doen
- Nodig de lokale pers uit

### 4. Actiemateriaal:

De Werkgroep Israël Palestina is nog bezig om de korte teksten samen te stellen. Deze worden tijdig opgestuurd om te worden voorgelezen.

De bedoeling is dat jullie aan jullie achterban vragen om bijv. bloemen, olijftakken, sleutels, kaarsjes ... mee te brengen. Voorzie dit sowieso ook zelf, om die aan het einde te kunnen neerleggen.

In de flyer voor de passanten komen beelden van vroeger en nu, een QR-code naar enkele pagina's met uitleg over de Nakba en de 'ongoing Nakba'. We plaatsen ook een QR-code naar een actiepagina. De flyer is beschikbaar in het NL, FR en EN. Graag laten weten hoeveel je er van elk wil.

Als je nog een banner hebt van vorig jaar, dan kan je die zeker gebruiken. Wij maken nu een nieuwe banner met de Palestijnse kleuren en Handala, het kereltje met de sleutel, en de tekst STOP ONGOING NAKBA. Ook de banner van 'Don't Buy into Occupation' en 'Geef vrede een stem. Stop de oorlog in Israël-Palestina' kan je gebruiken. Mocht je het doek met het kindje en de puinbrokken nog hebben, dan kan je die ook gebruiken.

**Graag** via mail [annemarie@paxchristi.be](mailto:annemarie@paxchristi.be) laten weten of je meedoet (met plaats, datum en uur), hoeveel flyers je wil, en of je nog een Nakba-banner of DBIO-banner nodig hebt (langwerpig spandoek van 2 meter op 90cm).