

Zachte krachten

(24/9: Dag 2)

Waarden



Waarden – We maken het even stil om over deze vragen na te denken

Onze omgang met anderen vertelt wie we zijn. Hebben we alleen aandacht voor onze eigen overtuiging? Laten we mensen liggen die er een andere mening op na houden? Vinden we de anderen dom? En... zouden we met onszelf op café willen gaan?

Getuigenis



Kingkongphoto & www.celebrity-photos.com from Laurel Maryland, USA

1. Lees [hier](#) meer over Dr. Maathai's persoonlijke leven dat werd beïnvloed door haar gevecht voor vrouwenrechten en de aarde, over haar gefaalde ondernemingen en successen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wangari_Maathai

Vind je haar een gewone vrouw, of is zij voor jou een buitengewoon iemand?

2. Welke waarden waren belangrijk voor haar, denk je?
3. [Doe een waardentest](#) (Of zie ook *Call To Action*) Welke waarden komen uit de test als het meest belangrijk voor jou?
4. Waaraan zien wij dat je leeft volgens die waarden? Geef een paar voorbeelden.
5. Heb jij al eens een waarden-volle beslissing genomen die je geld, een vriendschap of een relatie heeft gekost? Hoe voelde je je toen? Hoe voel je je nu, als je op deze waarden-volle beslissing terugkijkt?
6. Leven volgens je waarden helpt je om in vrede te leven met jezelf. Hoe kan iemand die vrede voelt binnenin helpen om vrede te brengen in zijn/haar/hun omgeving¹?

[Hier vind je meer over waarden in de gereedschapskist van de vredesbouwer:](https://www.paxchristi.be/waarden)
<https://www.paxchristi.be/waarden>

¹ Hier kan je verwijzen naar Dag 1 – Waarheid en de "[Zes eenvoudige manieren om de wereld te veranderen](#)"