

## IN DIENST VAN HET VREDESWERK VAN PAX CHRISTI

---

Ik heb het geluk gehad veel jaren te mogen samenwerken met Aurelien Thijs. Aanvankelijk was dit binnen het Interdiocesaan Pastoraal Beraad waarvan Aurelien voorzitter was. Dit was vooral in de werkgroep vrede ten tijde van het debat rond kernwapens en het hemeltergend wereldprobleem van onderontwikkeling. Nadien werd onze samenwerking nog veel intenser en directer, wanneer Aurelien had aanvaard voorzitter te worden van Pax Christi Vlaanderen.

### Iemand die zijn woorden in daden omzet

---

Tot op vandaag bewonder ik de gedreven figuur en inzet van Aurelien. Hij was en is een man die zijn woord houdt en zijn woorden in daden omzet. Wij hebben al die tijd mogen samenwerken op voet van gelijkheid, als gelijkwaardige leden van het volk van God. Dit weerspiegelt ook de visie op de Kerk die we samen behartigen. Alle gedoopte christenen zijn ten diepste geliefde kinderen van dezelfde God en Vader, in Jezus Christus herboren tot een nieuw bestaan en bezielde door dezelfde Geest, geroepen tot het dienstwerk van vrede, verzoening en gerechtigheid.

Als christelijk geïnspireerde vredesbeweging is Pax Christi ontstaan op het einde van de Tweede Wereldoorlog vanuit het evangelie van Jezus met zijn oproep: "Bemin uw vijanden. En zet zelf de eerste stap naar verzoening en vergeving." Aan de oorsprong van deze vredesbeweging in 1945 staan twee stichters: een vrouw Marthe Dortel-Claudot en een bisschop Pierre-Marie Théas. Dit past volkomen in het kerkbeeld van onze beweging die ingebed is in de katholieke Kerk, maar vanaf het eerste begin steunde op een gelijkwaardige samenwerking van leken en priesters en heel vlug een voorbeeld werd van oecumenische samenwerking met de andere christelijke Kerken. Naderhand stelde Pax Christi zich ook open voor de interreligieuze dialoog en werkte mee aan tal van initiatieven met andersgelovigen en niet-gelovigen.

### Gelijkwaardige samenwerking in grote openheid

---

In Pax Christi werken leken en religieuzen, priesters en bisschoppen tot op vandaag in gelijkwaardigheid samen. Aurelien en ik hebben zo meerdere jaren samengewerkt in een open creatieve geest, volgens democratische spelregels en afspraken, op basis van gemeenschappelijke doelstellingen. Pax Christi put haar kracht en bezieling uit de persoon van Jezus Christus en zijn evangelie, en werkt samen met alle geledingen van het volk van God, volgens de methode van de geweldloze dialoog en de geweldloze actie.

Aurelien heeft zich perfect thuis gevoeld in deze vredesbeweging. Hij heeft ze met hart en ziel gediend en gesteund: van september 1988 tot september 1995 als voorzitter van de raad van bestuur, nadien in een adviserende functie binnen de financiële commissie en als lid van de algemene vergadering. Al onze standpunten, tussenkomsten en acties werden steeds in overleg genomen.

Initiatieven die in die periode werden gelanceerd en een sterke doorwerking hebben gekregen waren: reflectie en actie tegen bezit en gebruik van chemische wapens te Ieper op 11 november 1988; deelname aan het conciliair of oecumenisch proces rond gerechtigheid, vrede en heelheid van de

schepping met de Assemblee van alle christelijke Kerken van Europa in het Zwitserse Basel in 1989; lanceren van de nieuwe formule Vlaamse Vredesweek van 1 tot 7 oktober 1990; sterke aandacht voor de oorlog op de Balkan bij het uiteenvallen van het voormalig Joegoslavië; de campagne tegen de landmijnen in 1994 met als opmerkelijk resultaat de Belgische wet tegen de landmijnen in maart 1995. Andere thema's die verder werden ontwikkeld onder impuls van Aurelien waren: controle en beperking van de wapenhandel; vrede, ontwikkeling en mensenrechten in Centraal-Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa; maar evengoed en zeker ook de verdere uitbouw van vredeseducatie en vredesspiritualiteit.

## In de geest van Franciscus van Assisi

---

In mei 1995 hebben we in Assisi de 50<sup>ste</sup> verjaardag gevierd van Pax Christi als internationale beweging van vrede en verzoening. Kardinaal Godfried Danneels was op dat ogenblik internationaal voorzitter van Pax Christi. De figuur van Franciscus van Assisi die vanuit het evangelie een spoor van vrede in onze wereld heeft getrokken, lag Aurelien nauw aan het hart.

Graag laat ik ter illustratie nog een paar citaten volgen die de bewogenheid van Aurelien tekenen. Vooreerst uit het 'Woord vooraf' dat hij schreef in de Pax Christi Pocket *"Het zout van de aarde"* in 1994. Dit boek verscheen naar aanleiding van de 80<sup>ste</sup> verjaardag van bisschop Jan Van Cauwelaert. Hun samenwerking is trouwens bijzonder vruchtbaar geweest vanuit een gedeelde kerkvisie in Pax Christi en daarbuiten. Ik citeer: *"De inbreng van bisschop Jan getuigde telkens van een diepe bekommernis om de betekenis van de Kerk voor de toekomst. Gelovigen moesten zich meer betrokken weten bij de kerkopbouw, maar tegelijk ook zoeken naar wegen van geloofsverdieping. Hij wou trouw zijn aan de realiteit, het heden, de geschiedenis van mensen, en tegelijk ook trouw aan het verhaal van God met mensen."* Met overtuiging haalt Aurelien in dit 'Woord vooraf' ook een paar uitspraken van bisschop Jan aan: *"In plaats van een klerikale Kerk moeten we resoluut kiezen voor een 'gemeenschapskerk' die de wereld dient." – "Een Kerk niet als tempel, maar als bouwwerf..."*

Een ander boek dat ik zelf heb mogen schrijven kreeg als titel *"Omdat vrede me lief is"*. Dit was een uitgave van Pax Christi en Unistad in 1991. Aurelien schreef toen met veel waardering: *"We kunnen bij het lezen van dit getuigenis de harde weg volgen die vrede heet. De ontmoeting met mensen en omstandigheden in een moeizaam zoeken naar een betere wereld voor allen. Even ervaar je iets van machteloosheid, niet op kunnen tegen onrecht. 'Soms kunnen we slechts een zeer bescheiden, schijnbaar machteloos teken stellen' (hfst 10). Maar dan is er weer de hoop die, vanuit onze verbondenheid met Christus, nieuwe kracht geeft om door te gaan. Steeds nieuwe stappen zetten, nieuwe wegen gaan, om zijn liefdesboodschap uit te dragen."*

Zo heb ik Aurelien mogen kennen en waarderen als mens en als christen, meebouwend aan een nieuwe wijze van Kerk zijn, een daadkrachtig man met een grote inzet voor meer vrede en rechtvaardigheid in onze gemeenschappen, in onze eigen samenleving en in de wereld. De vriendschap en wederzijdse waardering met Aurelien en zijn vrouw Lieve blijven tot op vandaag. Ook dat is Kerk zijn vandaag en vrede stichten.

*Jo Hanssens, priester bisdom Brugge en medewerker Pax Christi Vlaanderen (juni 2016)*