

**Zondag 20 mei 2018**

**Pinksteren - IFTAR Ramadan**

**In kerk van O.L. Vrouw ter Sneeuw - Laar Borgerhout**

Op zondag 20 mei 2018 vieren christenen het feest van Pinksteren, waarmee de uitstorting van de Heilige Geest wordt herdacht en het begin gemarkeerd van de christelijke kerk als gemeenschap. Met de Heilige Geest krijgen de christenen de kracht om van het evangelie te getuigen in woord en daad.

De jaarlijkse vastentijd of Ramadan voor de moslims loopt dit jaar van 16 mei tot en met 14 juni 2018. Het is een speciale tijd waarin tussen schemer voor zonsopkomst en zonsondergang gevast wordt. Het vasten wordt gezien als een zuivering van de ziel en bedanking van Allah voor alles wat hij gegeven heeft. De Ramadan leert mensen zelfdiscipline. De moslims voelen en tonen verbondenheid met arme en hongerige mensen elders op de wereld. De Ramadan eindigt met het Suikerfeest.

De Ramadan sluit nauw aan bij de betekenis van de veertigdagentijd voor de christenen: een extra tijd van gebed, vasten en aalmoezen geven (solidariteit).

Zowel voor de christenen als de moslims geeft de vastentijd een gevoel van verbondenheid binnen de familie, vrienden en ruimere samenleving.

De IFTAR is de maaltijd gedurende de vastenmaand Ramadan door moslims genuttigd direct na zonsondergang. De IFTAR wordt door verschillende organisaties gebruikt om moslims samen te brengen, maar ook om niet-moslims uit te nodigen deel te nemen aan deze gezamenlijke dis. Daarom dit evenement op **zondag 20 mei** in Borgerhout.

*De viering van Pinksteren zal plaatsvinden om 11.15 uur in de kerk van O.L. Vrouw ter Sneeuw en zal worden opgeluisterd door het koor Musica Ad Nives.*

*De IFTAR zal eveneens plaatsvinden in O.L. Vrouw ter Sneeuw. De deuren openen vanaf 19:00 uur. In de kerk zal er ruimte zijn voor ontmoeting, gebed, gesprek en een gemeenschappelijke maaltijd. Deelnemers aan het panelgesprek zijn: Imam Brahim Boughaleb, E.H. Priester Rik Hoet en Amir Aberkorn. Sarah El Massaoudi zal modereren.*

Die dag plaatsen wij ons in de geest van de Abrahamitische tradities waarbij joden, christenen en moslims hun gemeenschappelijke waarden gedenken, delen en doorgeven.

Iedereen van harte welkom.

Paul Lansu