



Voor wie?

Voor iedereen

Waar?

In de " Bovenzaal " van
Pax Christi Vlaanderen vzw
Italiëlei 98 A
2000 Antwerpen

Hoe daar geraken?

Halte Opera, Astrid of Diamant: Tram 2-3-6-15, dan tiental minuutjes wandelen.

Halte Rooseveltplaats : Tram 10-11-12 en alle bussen van De Lijn als eind bestemming Rooseveltplaats. Dan vijftal minuutjes wandelen.

Het Centraal Station van de NMBS bevindt zich op 15 minuten wandelen.

Wanneer?

Maandelijks, elke tweede dinsdag van de maand, om 19u30.

9 januari 2018

13 februari 2018

13 maart 2018

10 april 2018

8 mei 2018

12 juni 2018

Geen meditaties in juli en augustus

11 september 2018

9 oktober 2018

13 november 2018

11 december 2018

Contact opnemen

Telefoon: 015/42.23.47 of 0473/24.56.21

E-mail: irelimed1hart@hotmail.com

Web: www.irm-antwerpen.tk/



Het grootste vierkant is het vierkant zonder hoeken...

In stilte samen zitten en mediteren is een actieve daad van vrede voor vrede, een bevestiging van onderlinge verbondenheid met alles en iedereen.

INTERRELIGIEUZE STILLE MEDITATIE

***“ een
interlevensbeschouwelijk
initiatief ”***



Bent u

christen, moslim, jood, hindoe, boeddhist, behoort u tot een andere geloofsgemeenschap, leeft u vanuit een filosofische overtuiging, bent u op één of andere manier religieus geïnspireerd of "vrijzinnig" van opvatting en inzichten,

leeft u

vanuit het vertrouwen dat wij allen als zusters en broeders met elkaar samen op weg zijn en tot vrede geroepen zijn

en wenst u

dit verlangen samen met anderen te beleven, dan bent u welkom op onze stille meditatie.

"De weg van het hart als

poort naar vrede..."

Tijdens deze stille meditatie van een half uur ontmoeten wij elkaar, van hart tot hart, bewust van onze onderlinge verbondenheid.

Deze meditatievorm is universeel, dient de éénheid van allen. Iedereen is aanwezig vanuit haar of zijn overtuiging in respect voor die van de anderen.



Hoe verloopt de bijeenkomst?

19u tot 19u25 deur open

19u30 aanvang stipt

Korte lezing

Inleiding tot meditatie

Half uur stille meditatie

20u15 tot 21u afsluiten met een kopje thee en een tijd van ontmoeting

Prijs?

Het is een "open meditatie" en er wordt geen bijdrage gevraagd aan deelnemers.