

## ELIEN SPILLEBEEN

### WERKT WERELDWIJD SAMEN MET VROUWEN ALS VREDESBOUWERS

---

Elien Spillebeen is 'Ambassadeur voor de Vrede 2022' van Pax Christi Vlaanderen.

Elien Spillebeen (°1986) studeerde Internationale Politiek in Gent en Aix-en-Provence. In 2008 trok ze in het kader van haar eindwerk een eerste keer naar Oost-Congo voor veldonderzoek. Op eigen initiatief keerde ze in 2011, 2012 en 2013 terug om er meer tijd door te brengen met de vrouwen uit Butembo (Noord-Kivu): ze volgde enkele van deze vrouwen met een camera. Dit verwerkte ze tot *Backup Butembo*, een documentaire over het (seksueel) geweld tegen vrouwen en de geweldloze strijd van sterke vrouwen. De film won prijzen en toerde rond in Vlaanderen.

Een ander gevolg van haar reizen naar Oost-Congo is de oprichting van de organisatie *Mama Kivu*. Hiermee steunt Elien de initiatieven van enkele sterke lokale vrouwen. Mama Kivu steunt de vrouwenvoetbalcompetitie in de streek Beni-Lubero. Mama Kivu werkt ook nauw samen met lokale vrouwen die zich ontfermen over slachtoffers van seksueel geweld. Samen bouwden ze de posttraumawerking van de lokale partnerorganisatie FEPSI verder uit a.d.h.v. schoolbeurzen, een opleidingscentrum en een doorgangshuis.

In 2016 maakte Elien Spillebeen voor 'Vranckx' *Beni Files*, een documentaire over de massamoorden in Beni (Congo) die in 2017 in verschillende bioscopen te zien was. In Beni werden op een jaar tijd meer dan 500 mensen gedood, onder de grote onverschilligheid van de Congolese regering en de internationale gemeenschap. De documentaire maakte deel uit van een digitaal project, waarvoor ze samenwerkte met een Congolese journalist. Met het project wilde zij een gezicht, naam en verhaal geven aan de vele 'onbekende' slachtoffers.

Elien werd vaste redacteur bij MO\*. Ze richtte in 2019 samen met enkele andere mensen Esperas op, met als ondertitel 'Vrouwen als motor voor duurzame vrede'. Daarbinnen werd een forum opgericht om met externen (waaronder Pax Christi) na te denken over duurzame vrede en verzoening: Peace Lab. Een van de concrete doelen was om vredesstemmen op het terrein meer weerklank te geven. Hiervoor werd een samenwerking opgezet met Rudi Vranckx, die verschillende reportages liet maken over vrouwen. In het voorjaar van 2022 werden er nog drie nieuwe reportages voorgesteld met vrouwen uit Syrië, DR Congo en Colombia.

Elien is erg gedreven door onrecht, dat voel je als je haar hoort spreken, maar ze is daarin ook heel "down-to-earth". Ze wil echt iets betekenen voor de concrete mens in nood, en zij koos daarbij voor het bekendmaken van informatie over dat onrecht (journalistiek), gekoppeld aan praktische hulp zoals

ze deed voor vrouwen in Beni. Ze volgt daarbij steeds de visie van geweldloos verzet, van verbinding en van de mensenrechten. En ze blijft er voor gaan! Echt indrukwekkend.

## Woon de viering bij

Pax Christi Vlaanderen viert de Ambassadeurs en de Jongerenambassadeur voor de Vrede op donderdag, 8 december 2022 om 19.30 uur in Gemeenschapscentrum Maritiem in de Vandenbogaerdenstraat 93 in Sint-Jans-Molenbeek.



U kan zich [hier](#) inschrijven om deze viering mee te maken.

Contact: Stefan Nieuwinckel, directeur Pax Christi Vlaanderen, [stefan.nieuwinckel@paxchristi.be](mailto:stefan.nieuwinckel@paxchristi.be)  
mobiel: 0485 987 465