

Nalatenschap van bisschop Jan Van Cauwelaert

Jo Hanssens

Op vrijdag 26 augustus 2016 had in de Sint-Guibertuskerk te Schilde de uitvaartliturgie plaats voor bisschop Jan Van Cauwelaert. Bij het binnenkomen in de kerk klonk vrolijke Congolese muziek en op het altaar was een gekleurde panje aangebracht met de woorden: *“Merci pour tout: diocèse Inongo”*. Deze uitvaart werd een sterk gelovig gebeuren waarin het woord *“dank je”* het meest voorkwam.

Bij de opening van de viering werd de levensloop van Jan Van Cauwelaert op boeiende wijze opgeroepen door Jan Reynebeau, provinciaal van de Missionarissen van Scheut. Daarbij werd de inzet in *Pax Christi* uitdrukkelijk vermeld. Onze gewezen vice-voorzitter had steeds benadrukt dat missiewerk en vredeswerk samen voortkwamen uit de zending die Jezus na zijn verrijzenis aan ons meegaf. Bij zijn honderdste verjaardag verscheen bij nv Halewijn het boek *“Missie vandaag”* met een bijdrage vanuit Pax Christi met als titel: *“Missie en vredesopbouw in het leven van bisschop Jan”*.

Er werd ook een tekst voorgelezen die bisschop Jan ongeveer elke dag las. Ik citeer een paar zinnen: *“Er is een kracht die je doet leven. (...) 't Is de kracht die je zo lief maakt, heel teder, broos en echt. (...) 't Is de kracht die je echt mens maakt zoals God heeft bedoeld. Als je leeft zoals Hij voordeed, weet dan dat je sterk staat, je nooit ondergaat. Ook in jou leeft Zijn kracht.”*

Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, herhaalde de woorden die bisschop Jan uitsprak toen hij als honderdjarige gevierd werd. Met kracht en fonkelende ogen zei hij toen: *“Ik blijf uitzien naar een levende christelijke gemeenschap waarin iedereen welkom is en iedereen zich thuis voelt.”* Kardinaal Laurent Monsengwo Pasinya die afkomstig is uit het bisdom Inongo was speciaal vanuit Kinshasa overgekomen. Hij sprak de slotgebeden uit en hij loofde bisschop Jan Van Cauwelaert voor de wijze waarop hij vanaf 1954 het nieuwe bisdom Inongo heeft uitgebouwd en waarbij hij aan goed gevormde leken grote verantwoordelijkheden durfde toevertrouwen.

Na de liturgie in de kerk werd het lichaam van bisschop Jan overgebracht naar het kerkhof van het Missiehuis van Scheut in Schilde. Met zijn familie en confraters stonden we bij een open eenvoudig graf in een soort verrijzenistuin om een laatste lied te zingen.

Wat is de nalatenschap die Jan Van Cauwelaert ons nalaat? Hij is een zeer inspirerende en profetische figuur geweest, zeker ook voor ons in Pax Christi. Na zijn heengaan zullen we hem blijven herinneren als een ware Godsgezant van vrede en rechtvaardigheid voor onze tijd. Een authentiek gelovig man, uit één stuk, waarachtig, minzaam en sterk tegelijk. De persoon van Jezus en het evangelie van de vrede kwamen in hem opnieuw tot leven. Hij was een vriend van armen en verdrukten, en streed consequent geweldloos tegen onrecht en onverschilligheid. Telkens weer moedigde hij ons aan om midden de moeizame strijd voor rechtvaardigheid en vrede de stille meditatie en het gebed niet te vergeten.

Bij zijn 80^{ste} verjaardag gaf Pax Christi Vlaanderen een pocket uit met als titel: *“Het zout van de aarde”*. Bisschop Jan, we vragen je: *“Blijf voor ons als zout van de aarde. Blijf ons inspireren. Dank je wel.”*