

22 maart 2018

Beste Mohamed,
Beste vredesambassadeur,

Op 21 maart 2018 klonk je stem weer door de ether. Jouw stem die we nooit hadden gehoord, indien je niet had meegemaakt wat je hebt meegemaakt.

Zo helder en zuiver hoorde ik opnieuw je innige oproep tot liefde en verdraagzaamheid.

Vandaag, 22 maart, twee jaar nadat je lieve Loubna van jou werd weggerukt, wil ik je stem nog eens laten klinken:

“Liefde, dat wat me drijft, me laat leven en overleven.
Liefde, de basis, de sokkel waarop ieder geloof moet rusten.
Liefde, de bron waar iedere mens uit moet kunnen putten.
Liefde, het begin van elke bloei.
Liefde, het schuiloord voor wie in zijn tranen verstikt.
Liefde, de omhelzing voor de onbekende ziel.”

Jij, Mohammed, bent een moslim zoals zovelen die je niet hoort, die je niet ziet. En talrijk zijn ze, zoals je zegt in je boek *Een jihad van liefde*. We willen ook hun stemmen horen, naar hen luisteren en hen een echt antwoord geven.

In diepe verbondenheid,

Hildegarde Vansintjan
Voorzitter Pax Christi Vlaanderen