

22 maart 2018

Beste Kristin,

Beste vredesambassadeur,

In stilte en in gedachten wil ik mij vandaag, 22 maart, aansluiten bij jouw *Circles – We have the choice* om innig samen te zijn met jou en je vrienden, in herinnering aan jouw geliefde Johan, die nu al twee jaar geleden tragisch werd weggerukt.

We weten, ook dankzij je getuigenis en initiatief, dat we elk moment de keuze hebben om, in eenklank met ons diepste zelf en in verbondenheid met elkaar, het leven in de ogen te kijken en onze weg moedig en soms moeizaam, stap voor stap, verder te zetten, of het nu duister is of licht.

Met jou verbind ik mij ook met allen die een geliefde hebben verloren die noodlottige dag in Zaventem of in Brussel, met allen die gewond zijn geraakt of voor het leven verminkt, met allen die door het gebeurde getekend zijn.

In waardering en genegenheid,

Hildegarde Vansintjan

Voorzitter Pax Christi Vlaanderen