

herdenking
Hiroshima & Nagasaki

Lichtjes voor Vrede

Gratis
toegang

ZATERDAG
6 AUGUSTUS 2022
19.30 - 22U

SINT-MICHIËLS VREDESKERK
NAAMSESTR 57A, LEUVEN

VREDESKANSEL DOOR **GREENPEACE**
EXPO MILIEU IMPACT KERNWAPENS
ORGELMUZIEK & RECEPTIE

LAMPIONNEN CEREMONIE
MET JAPANESE ZANGERES KYOKO ISHIDA

maak je eigen lampion ter plaatse
of breng er mee

doe - het - zelf
handleiding



Lichtjes voor Vrede

Op 6 en 9 augustus 1945 maakten twee atoombommen 250 000 slachtoffers in Hiroshima en Nagasaki (Japan) met gevolgen die nog generaties lang nazinderen.

Vanuit het verleden kijken we naar heden en toekomst.

Na **77 jaar** is nucleaire dreiging weer brandend actueel.

Hebben kernwapens een plaats op onze aarde?

Op **6 augustus** klimt Marie-Elise Bettens van **GREENPEACE** op de **kansel** en maakt linken tussen milieu en kernwapens helder.

Met **lampions** en muziek gedenken we die avond, naar Japanse traditie, alle slachtoffers van kernbewapening. Symbool voor de doden maar ook teken van hoop op een vredevolle wereld.

Bezoek de **tentoonstelling** over de nucleaire impact op het milieu en klimaat in de Vredeskerk **de hele maand augustus**.

(gratis toegang, di-zo: 13.30-16.30u)

Ook op de agenda:

woe 21 sept : **Vredeswandeling** in Leuven

zo 2 okt : **Bikes not Bombs** in Brussel

meer info :

vredeleuven.org



paxchristi.be/lichtjes

sint-michiel-vredeskerk.be

een initiatief van



Belgische Coalitie
Stop Uraniumwapens

www.icbuw.eu



Leuvense Vredesbeweging



met de steun van

